



Geïnteresseerd in een lezing?

1 Vul het formulier op de achterzijde van deze folder in en stuur of mail het naar Marjolijne Koomen. U hoort zo spoedig mogelijk welke datum schikt.

2 Promoot de lezing. Wilt u posters of flyers ter promotie, dan helpen we graag (zie het formulier voor meer informatie).

3 Op de dag zelf komen wij zo'n 15-30 minuten voor aanvang van de lezing om alles klaar te maken. Kerk in Nood brengt geen kosten in rekening voor de lezing, maar houdt graag een collecte voor Christenen die vervolgd worden of in pastorale nood zijn.

“Lezingen voor bezinning op ons eigen geloof...”

Bedankt voor uw interesse in een lezing door Kerk in Nood. We hopen samen met u een boeiende en inspirerende bijeenkomst te organiseren over belangrijke thema's waarover in Nederland vaak weinig of eenzijdig aandacht wordt gegeven en die ons aan het hart gaan. Wij komen daarom graag bij u langs.

Uw promotie

We verzoeken u het formulier op de achterzijde tijdig in te vullen en aan ons te retourneren per email of per post, zodat we beiden de nodige voorbereidingen kunnen treffen. Omdat een lezing niet compleet is zonder publiek, vragen we u om de lezing in eigen kring actief te promoten. Onze ervaring is dat uw eigen enthousiasme bepalend is voor de opkomst: vraag daarom of u zelf een mededeling mag doen (b.v. na de zondagsmis) en maak mensen warm door ze persoonlijk aan te spreken, een flyer te geven of te mailen.

Onze hulp

Natuurlijk helpen wij graag mee met posters of flyers om mensen te herinneren te komen. Het aan-

passen, laten drukken en opsturen hiervan kost tijd. Daarom vragen we u dit formulier tenminste 4 weken voor de lezing op te sturen. Op het formulier kunt u de locatie, datum, tijd en titel aangeven voor de posters. Wij zorgen voor een mooie opmaak en sturen ze naar uw correspondentieadres. Wilt u de ingevulde lijst per email of gewone post sturen aan:

Marjolijne Koomen
Relatiebeheer parochies
Kerk in Nood
5211 KM 's-Hertogenbosch
mk@kerkinlood.nl

De lezing

De meeste lezingen duren anderhalf uur. De opbouw is afwisselend: de verhalen van de sprekers worden afgewisseld met video. De sprekers beantwoorden vragen aan het einde van de lezing. Kerk in Nood vraagt voor deze lezing geen vergoeding. Ook wensen de sprekers geen persoonlijke cadeaus te ontvangen. In plaats daarvan houden zij graag aan het einde van de avond een collecte voor Christenen die vervolgd worden of in pastorale nood zijn.



Moderne geloofsgetuigen

Het getuigenis van Shahbaz Bhatti, een katholieke minister voor minderheden in Pakistan, is indrukwekkend. Hij voorspelde dat hij zijn leven zou geven voor vervolgd in zijn land: "Deze toewijding maakt mij gelukkig. Ik zoek geen populariteit en ik wil geen machtsposities, slechts een plaats aan de voeten van Jezus. Ik wil dat mijn leven en mijn karakter, mijn daden voor mij spreken en zeggen dat ik Jezus Christus volg. Ik wil voor Christus leven en voor Hem sterven. Ik heb in dit land geen angst." Op 2 maart 2011 schoten extremisten hem dood.

Christenen in het Midden-Oosten

Als bakermat van onze beschaving en van drie religies is het Midden-Oosten zowel gezegend als vervloekt. Het gebied is al eeuwenlang toneel van strijd. Nu vluchten miljoenen Christenen uit Irak en Syrië voor fundamentalistisch geweld. Kerk in Nood steunt hen ter plaatse en kent hun verhalen uit eerste hand. Leer het gebied kennen door de ogen van religieuzen uit Irak, Syrië en Libanon.



+ Expositie Libanon

Aansluitend bij de lezing over Christenen in het Midden-Oosten plaatsen wij graag onze expositie over Libanon in uw kerk of zaal. De televisie in de wand (2,4m breed) toont beelden van het werk van de Libanese zuster Rita. Op de dag van de lezing nemen we de expositie dan weer mee.



Lezing Pakistan

Bij de onafhankelijkheid van Pakistan in 1949 kregen Christenen wettelijk de vrijheid om hun geloof te belijden. Vandaag staat die vrijheid zwaar onder druk. Kwaadwillenden misbruiken de wet om Christenen en gematigde Moslims veroordeeld te krijgen voor het beledigen van de profeet Mohammed of de Islam. Een lezing over een land dat verscheurd wordt door fundamentalisme.



Nigeria: weigeren wraak te nemen

Met de ontvoering van 276 meisjes uit een school in Chiboko kwamen Islamisten van Boko Haram wereldwijd in het nieuws. Het probleem van geweld tegen Christenen beperkt zich echter niet tot de terreurgroep. Toch pleit kardinaal John Onaiyekan voor amnestie voor de strijders. Een lezing over Christenen die weigeren wraak te nemen, ondanks vele, vele beproevingen.



Venezuela, "Hoop doet leven"

Venezuela lijdt: economisch, politiek en menselijk. Er is een groot tekort aan voedsel en medicijnen, maar ook aan geestelijke hulp. De Kerk steunt er mensen waar mogelijk: geestelijk en als het kan ook met materiële hulp, soms met gevaar voor eigen leven. Maak kennis met de ontwikkelingen en het verhaal van een Franciscaanse pater Diego Begolla die er vorig jaar zijn leven gaf voor arme ouderen.



Zusters in actie

Ze werken in ziekenhuizen, scholen, voor bisschoppen en de armste ongeschoolde medemens: vrouwelijke religieuzen die zich hebben toegewijd aan God en aan het werk aan Zijn Koninkrijk op aarde. Kerk in Nood schetst een portret van 4 inspirerende zusters uit alle werelddelen.

Lezing op maat

Heeft u een lezing in gedachten over een ander onderwerp dat gelieerd is aan de missie van Kerk in Nood? Aarzel dan niet om uw idee aan ons voor te leggen. Met projecten in 145 landen en contacten over de hele wereld, zijn we van veel markten thuis.

Christenen in het Heilig Land

"Als bisschop in het Heilig Land, het land waar Jezus heeft gewandeld, vraag ik u: Als u mijn vriend bent en zich voor mij inzet, wees dan ook vriend van de Joden die in dit land wonen. Als u vrienden bent van de Joden uit Israël, wilt u dan mijn vriendschap ook aannemen", vraagt de emeritus Aartsbisschop, Mgr. Elias Chacour.

Door toenemende druk van de Israëlische overheid én islamisering emigreren Christenen massaal. Kerk in Nood legt de oorzaken en gevolgen van deze ontwikkeling uit in een genuanceerde lezing.



Lezing over Islam: bedreiging of uitdaging?

Omdat Christenen vooral in landen met een Moslim meerderheid worden vervolgd, ontkomen we niet aan de vraag wat de Islam zegt over de omgang met Christenen.

Kerk in Nood maakt helder wat de Koran en Moslim geleerden zeggen en laat vooral de praktijk, het leven van Christenen in diverse Islamitische landen, zien. Een aanrader voor wie wil weten hoe de Katholieke Kerk ter plaatse de dialoog met de Islam ziet.



Aanbeveling

Pr. Robert van Aken, priester in Rosmalen: "De lezing over Islam bracht ons een zaal vol geïnteresseerden. De lezing is intelligent en genuanceerd. Echt een geweldige avond!"



Film + lezing

Watu Wote: wij allen

De film 'Watu Wote: All of us', over het moedige antwoord van Moslims in Kenia op de vervolging van Christenen door Al-Shabaab is nu in Nederland te zien. Kerk in Nood heeft de rechten om de film in Nederland op uitnodiging te vertonen. Nodig ons uit!

Waargebeurd verhaal

De 22 minuten durende film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal over passagiers tijdens een busreis naar Mandera, een klein stadje aan de grens met Somalië in het noordoosten van Kenia. In december 2015 werd hun bus aangevallen door leden van de terroristische organisatie Al-Shabaab. Die hadden als doel de christelijke passagiers te scheiden van de Moslims om hen te vermoorden. Een jaar eerder kostte een vergelijkbare aanval 28 Christenen het leven. Ditmaal weigerden de Moslim passagiers echter te voldoen aan de eisen van de aanvallers om de Christenen onder hen te identificeren.

Solidariteit tegenover wantrouwen

In een interview met Kerk in Nood, een van de sponsors van de film, legt producer Tobias Rosen uit dat het idee voor het scenario uit een kort krantenartikel kwam, "een marginaal stuk dat de krantenkoppen amper haalde." Scenarist Julia Drache ontwikkelde een verhaal dat laat zien hoe solidariteit tussen mensen en de acties van ieder individu de loop van de geschiedenis kunnen veranderen. In veel werelddelen en met name in Afrika proberen gewelddadige jihadistische

groeperingen het wantrouwen tussen Moslims en Christenen aan te wakkeren. De kernboodschap van de film is dat er verandering kan ontstaan door lijden, maar ook door geloof en door bij elkaar te blijven.

'Watu Wote - All of us' heeft al meer dan 60 prijzen gewonnen op filmfestivals. Zo won de film de prijs voor beste film bij de Gold Student Academy Award en voor "Beste Afrikaanse film" op de internationale filmfestivals van Zanzibar en Durban. De film werd dit jaar nog genomineerd voor een Oscar in de categorie 'Beste korte film.'

Kerk in Nood sponsor

Kerk in Nood is een van de sponsors van de film en steunt projecten van de Kerk voor beveiliging en voor dialoog in het gebied waar de aanslagen plaatsvonden. Rosen: "Ik kende en volgde Kerk in Nood al langer en was op zoek naar een geschikte partner voor dit onderwerp, omdat ik een indrukwekkende, maar bovenal een authentieke film wilde produceren."

Vertoning in Nederland

Kerk in Nood mag de film nu nog langer in Nederland vertonen - op uitnodiging - voor gezelschappen. Directeur Joris van Voorst tot Voorst en woordvoerder en journalist Dennis Peters hebben beiden in oost-Afrika gewoond en gewerkt en kennen de situatie in Kenia daardoor goed. Zij komen graag naar uw parochie om de film te vertonen en van de nodige context te voorzien.